

Hallo Frans!



2 jaar geleden besloten we samen dat we een workshop gitaar maken zouden doen. Aangezien ik super onhandig was en nog nooit met mijn handen gewerkt heb leek dit mij een enorme uitdaging!

Zaterdagmiddag toog ik naar Geldrop (je was nog niet verhuisd) en na een hartelijke ontvangst door jou en Lonneke met een kopje koffie zijn we aan de slag gegaan!

Allereerst kreeg ik een houten plaat en een ijzeren sjabloon in mijn handen gedrukt met de opdracht: teken het maar uit en zaag het netjes met de lintzaag langs de randjes uit! Dit lukte me ook nog wonderwel en ik was er trots op! Ik had het voorblad van de klankkast gezaagd!

Later besepte ik dat dit de makkelijkste opdracht was geweest..... Daarna moest ik er een klankgat in zagen (zweet, was moeilijker opdracht) en daarna een ruimte rond dit gat frezen zodat de rozet die ik uitgekozen had er precies in zou passen...dit was de eerste dag en ik vond dat het lekker opschoot. De waarheid was echter anders heb er nog vele maanden aan moeten werken!

Wat me van het hart moet is dat jij met mij een enorm geduld heeft gehad, alles duidelijk voorgedaan heeft en bovenal met deze onhandige kluns ontzettend geduldig en vrolijk was! Jij liet me vooral in mijn waarde en was ook streng, alles moest perfect zijn (jij zei: mijn bedrijfsnaam komt op jouw gitaar en die staat voor kwaliteit dus wat niet perfect was moest ik opnieuw doen!)

Al met al heb ik in een jaar tijd ontzettend veel van je geleerd en heb er eerbied voor gekregen want jij bent een echte vakman! Ik zie dat ook aan jouw klanten die bijna allemaal naar mijn gitaarbouwen zijn komen kijken en waar ze voor kwamen zoals reparaties werden perfect en naar volle tevredenheid gemaakt door jou. Er liep geen ontevreden klant de deur uit!

We hebben tijdens die periode samen in de krant gestaan met het gitaarbouwen en zelfs ik kreeg er veel positieve reacties over...

Mijn gitaar is nu klaar en aan de binnenkant van de voorkant van de klankkast staat mijn naam met een datum voor het nageslacht en in het klankgat kun je de sticker van "Lutherie van Oosterhout" vinden met daaronder MIJN NAAM!!!!

Ik heb nu de beschikking over mijn eigen gemaakte gitaar, gemaakt onder jouw bezielende leiding met een prachtig akoestisch geluid waar ik uiteraard erg trots op ben.

Soms denk ik dat mijn gitaar de beste is die uit de Lutherie is gekomen??? Maar ja wie weet....

Frans, nogmaals bedankt voor alles, ik heb er ontzettend veel van geleerd en ben nu minder onhandig en ik heb nu een prachtgitaar in huis!  
Echt een aanrader voor iedereen om dit te doen!

Als iemand meer wil weten hoe ik dit ervaren heb laat maar weten!

foto's kun iedereen zien op mijn facebook pagina

[https://www.facebook.com/frans.paul.5/photos\\_albums](https://www.facebook.com/frans.paul.5/photos_albums)

Frans Paul

[f.paul@chello.nl](mailto:f.paul@chello.nl)

